

Puzzelrubriek bij Mijn weekblad



De geheimen van Haran

Op een dag nam kalief Abdallah al-Mamoen een belangrijk besluit. Hij gaf zijn leger opdracht de opmars naar Byzantium tijdelijk af te breken om op te trekken tegen de stad Haran. Zijn geleerde vriend al-Kindi had hem verteld dat de magiërs die zij zochten, zich vermoedelijk verborgen hielden in de stad Haran.

“Haran was altijd al een beruchte stad,” zuchtte de kjalief, “Ooit hebben daar die vervloekte Omayyaden die zich kalief waanden, hun toevlucht gezocht toen ze met de ondergang werden bedreigd. Daar hebben ze toen een lid van mijn familie in de gevangenis laten creperen.”

“Het is vermoedelijk nog steeds een gevaarlijke stad die beschermd wordt door de toverkunsten van zijn inwoners.”

“Zijn daar bewijzen van?”

“Bewijzen misschien niet, maar wel vermoedens. De Romeinen noemden die stad Carrhae en ze hebben er veel kwade herinneringen aan. Bij die stad werd ooit het onoverwinnelijk geachte leger van de Romeinen vernietigend verslagen.”

“Onmogelijk!”

“Hun legeraanvoerder Crassus, die de tempel in Jeruzalem had geplunderd, werd gevangen genomen en gedood. En toen die andere Romeinse keizer Caracalla deze stad bezocht, nadat hij in Egypte een onvoorstelbaar bloedbad had aangericht, heeft ook hij Haran niet meer levend verlaten.”

“Inderdaad een gevaarlijke stad. De macht van de magiërs kent blijkbaar geen grenzen. Maar ze zullen mijn wraak voelen!”

Al-Kindi keek hem peinzend aan en vroeg toen bedaard: “Wilt u wraak of het geheime getal?”

Maar de kalief liet zich niet uit het veld slaan: “Allebei. Maar we zullen voorzichtig moeten zijn. Meen je echt dat de magiërs zich daar verborgen houden?”

“Haran is nu een rustig, slapend stadje. De handelskaravanen volgen blijkbaar een andere route en nu is het een bijna perfecte schuilplaats voor magiërs die in het verborgene willen leven.”

“Dan gaan we er morgen naar toe. Dit zou het einde, van onze zoektocht kunnen betekenen. Als ik met de totale legermacht van de kalief voor hun poorten sta, zullen die magiërs zich wel twee keer bedenken voor ze streken uithalen.”

En dus besloot van kalief al-Mamoen om zijn leger naar de oude stad Haran te laten marcheren. Tegen al-Kindi zei hij: “In Haran wachten ons, denk ik, nog veel verrassingen en wellicht ook nieuwe puzzels en vraagstukken. Maar om de tijd onderweg te doden, kun jij er misschien nu nog een paar voor mij verzinnen?”

Als altijd gehoorzaamde de filosoof zijn vorst.

Vraagstuk: Zoek een oplossing voor x , y en z als gegeven is dat:

$$x^4 + y^4 = ABCD \text{ en } y^4 + z^4 = DCBA.$$

Oplossing Veldtocht tegen Byzantium

$$123 + (4 \times 5) - (6 \times 7) + 8 - 9 + 0$$

$$123 - 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9 + 0$$

$$12 + 34 + 56 + 7 - 8 - 9^0$$

$$(1 + 2 + 3 + 4) \times (5 - 6) \times (7 - 8) + 90$$

$$(1/2^3) \times 4^5 + 6 + 7 \times 8 - 90$$

Letterpuzzel 9

Het woord dat past bij de beschrijving in het linkerrijtje, plus een bepaalde letter, wordt het woord dat bij de beschrijving in het rechterrijtje past. De toegevoegde letters vormen de oplossing.

Huid	akker
Aanlegplaats	leiders
Rivier in Brabant	streling
Kaassoort	epistel
Deel van het huis	stop
Sportartikel	Indonesisch eiland
Ogenblik	nakomeling

Oplossing taalpuzzel 12: *Levendig*

1. Lek, 2. Eden, 3. Verslagen, 4. Echt, 5. Noor, 6. Del, 7. Iris, 8. Gedicht.