

Uit het puzzelboek van meester Sam

De sportieve buurvrouw



Op een dag raakte meester Sam in gesprek met zijn buurvrouw. Hij vond haar wel aantrekkelijk. Ze was slank en levendig. Hij had opgemerkt dat ze iedere zaterdagmiddag sportief gekleed haar huis verliet met onbekende bestemming. Daar wilde hij eigenlijk wel meer van weten en dus vroeg hij die dag: “Vertel eens, buurvrouw, waar ga je toch elke zaterdag naar toe? Doe je aan sport?”

“Goed geraden, buurman. Ik ga dan naar het sportpark om mij te oefenen.”

“Mag ik ook vragen waarin?”

“Dat is geen geheim. Ik ben boogschutter.”

Dit verbaasde meester Sam toch wel. Hij had boogschieten altijd een mannensport gevonden, maar met die emancipatie van tegenwoordig was blijkbaar alles mogelijk. Hij kon niet nalaten een beetje spottend te vragen: “En lukt het een beetje? Kun je de doelschijf al raken?”

Buurvrouw rechte haar schouders en keek hem beledigd aan. “Als U dan zo nieuwsgierig bent moet U maar eens komen kijken. Volgende week is er een wedstrijd voor de dames.”

Dat was niet aan dovemansoren gezegd. De volgende zaterdag voegde meester Sam zich heimelijk onder het publiek in het sportpark. Het was een zonnige dag en de belangstelling was niet overweldigend, maar er waren toch heel wat toeschouwers aanwezig. Vooral de wedstrijd van de dames scheen interessant te zijn.

Er waren nogal wat missers, maar Sams buurvrouw deed het niet slecht. Al haar pijlen raakten de doelschijf.

“Houdt U de telling bij, buurman?” vroeg ze plagerig. Hij knikte maar en noteerde haar scores op een papiertje. Toen hij die aan het einde van de wedstrijd optelde bleek ze precies honderd punten

te hebben gescoord.

“Niet slecht,” hoorde Sam in zijn omgeving zeggen. Ze was er weliswaar geen winnares mee geworden, maar ze was op een mooie derde plaats geëindigd.

Na afloop kwam men bijeen in de kantine. De prijzen werden uitgereikt en er werden vriendelijke toespraakjes gehouden. Sam drong naar voren en schudde zijn buurvrouw enthousiast de hand.

“Dat was een mooi resultaat.”

“Dat was het zeker. En hoeveel pijlen had ze daarvoor nodig?” vroeg een omstander die had gezien hoe Sam de score bijhield.

“Dat moet U zelf kunnen raden,” vond Sam. Hij gaf de mensen nu eenmaal graag puzzels op.

NB De cijfers op de doelschijf zijn 16, 17, 23, 24, 39 en 40.

Oplossing De wijkagent en de bananen

Als de twee dames niet evenveel bananen (1 : 1), kopen maar in de verhouding 4 : 3 krijgt een van haar 4/7 in plaats van de helft. Het verschil tussen die twee getallen is 1/14. Het totaal moet zowel door 8 als door 6 deelbaar zijn en bedraagt dus $14 \times 24 = 336$ stuivers. Daarvoor kunnen beide dames 48 trossen groene en gele bananen kopen, in totaal 96. Maar voor 168 stuivers kun je ook 56 trossen groene bananen kopen en voor hetzelfde bedrag 42 gele, in totaal 98 in een verhouding 4 : 3. Dan kopen zij dus in totaal 2 trossen meer.

Taalpuzzel 15

In onderstaande taalpuzzel staan acht omschrijvingen van woorden. Bovendien zijn in willekeurige volgorde nog acht omschrijvingen gegeven die bij dezelfde woorden passen. Vind de twee omschrijvingen voor hetzelfde woord en daarmee het woord zelf. De eerste letters van de gevonden woorden vormen de oplossing.

1. maak je met zeepsop
2. toespraak
3. boomvrucht
4. edel
5. niet snugger
6. plotseling opkomend idee
7. houtsoort
8. bodem

Alternatieve omschrijvingen in alfabetische volgorde: Kerkgebouw, muziektkens, oproep, overschrijding van de grens, reden, telefoneren, uitvinder van dynamiet, verstand.

Oplossing letterpuzzel 11: *Lerares*